

ΕΦΗΜΕΡΙΣ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1946



ΚΩΔΙΚΟΣ: 1780

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Εκδότης - Ιδιοκτήτης: Χρίστος - Χαράλαμπος Μάλλιος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15.709

Ευρώ: 0,29

απόψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΑ "ΨΕΥΔΗ"...

Τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει αρκετή τρομολαγνεία για την Ελλάδα, που σαφώς κι ένα της μεγάλο μέρος, αποσκοπεί στην προώθηση κερδοσκοπικών συμφερόντων.

Σε κόντρα λοιπόν εκείνων που παρακαλάνε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, η Ελλάδα θα τα καταφέρει την επομένη των εκλογών.

Και θα τα καταφέρει, επειδή όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, πλην της γ. γ. του ΚΚΕ, επιθυμούν τις τελευταίες ημέρες να έχει η Ελλάδα νόμισμα το ευρώ κι όχι τη δραχμή...

Όσο για κάποιους πολιτικούς αρχηγούς που οι απόψεις τους δεν είναι και τόσο ξεκαθαρες απέναντι στο μνημόνιο ή στο ευρώ να ξέρετε ότι το κάνουν για προεκλογικούς και μόνο λόγους...

Στο τέλος θα βρουν τρόπους για να δικαιολογήσουν τα αντίθετα από εκείνα που αρχικά υποστήριζαν.

Έτσι γίνεται πάντα με τους πολιτικούς...

Κι αν έχετε κάποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις σε αυτά που γράφουμε, μπορείτε να διαβάσετε το πρόσφατο βιβλίο του Τζον Μιρσχάμερ με τίτλο "Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα. Η αλήθεια για το ψέμα στη διεθνή πολιτική σκηνή".

Και επειδή ο εν λόγω συγγραφέας δεν είναι όποιος και όποιος, σας λέμε ότι θεωρείται από τους εγκυρότερους νεορεαλιστές Αμερικανούς θεωρητικούς των Διεθνών Σχέσεων, είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και μπορείτε να τον ακούσετε να διδάσκει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Όλα δείχνουν λοιπόν, ότι την επομένη των εκλογών, θα έχουμε βιώσιμη κυβέρνηση συνεργασίας.

-Το μόνο που δε ξέρουμε;

Αν θα είναι κεντροδεξιά κυβέρνηση συνεργασίας ή κεντροαριστερά κυβέρνηση συνεργασίας.

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΚΟΜΑ Ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ



Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς μίλησε πρόσφατα για πρώτη φορά ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα αξιώματα παρά μονάχα να πάει ο τόπος μπροστά, μας δίνει το δικαίωμα να υποψιαστούμε, ότι ο "γαλάζιος" πολιτικός "διαισθάνεται" ότι την επομένη των εκλογών μπορεί να έρθουν έτσι τα πράγματα ώστε να αποδεχθεί ως πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης συνεργασίας κάποιον άλλον πολιτικό και να μην αναλάβει ο ίδιος στην περίπτωση που το κόμμα του τερματίσει πρώτο αλλά με μικρή διαφορά από το δεύτερο κόμμα... Επομένως μάλλον έχει ο κ. Σαμαράς "μεγάλο δρόμο να διαβεί"...



ΣΧΟΛΙΟ
Του Χρήστου - Χαρ. Μάλλιου

ΤΟ "ΡΕΖΟΥΜΕ" ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ...

Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα ίδια περίπου αποτελέσματα και τα οποία σε μορφή στρογγυλοποίησης έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 23%, ΣΥΡΙΖΑ 21%, ΠΑΣΟΚ 14%, ΚΚΕ, 5%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 6%, Δημοκρατική Αριστερά 6% και Χρυσή Αυγή 5%.

Ως εκ τούτου "αγώνας δρόμου" για την κατάκτηση της πρώτης θέσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και με την πρώτη να εμφανίζει τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσει πρώτη και να κερδίσει και το "μπόνους" των 50 εδρών.

Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ θα έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επομένη των εκλογών, επειδή χωρίς αυτό δε μπορεί να υπάρξει "βιώσιμη" κυβέρνηση συνεργασίας...

Απομένει λοιπόν να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ κι εφόσον τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν αλλάξουν...

σκέψεις...



Η Γερμανίδα καγκελάριος κ. Μέρκελ, έκανε δεκτή την πρόταση του Ιταλού πρωθυπουργού κ. Μάριο Μόντι, να

πραγματοποιηθεί Μίνι Σύνοδος στη Ρώμη, μετά τις γαλλικές και τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου και με τη συμμετοχή του Γάλλου προέδρου κ. Φρανσουά Ολάντ και του Ιταλού πρωθυπουργού κ. Μαριάνο Ραχόι.

Εκτιμούμε ότι για να δεχθεί την πρόταση αυτή η κ. Μέρκελ, μάλλον έχει αρχίσει να βάζει νερό στο κρασί της ... Πιθανόν να συμφωνήσει σε ειδικά αναπτυξιακά μέτρα προς την Ελλάδα και τις λοιπές χώρες του Νότου ...

-ΝΙΚΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ-

"ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ" 1946 - 2012: ΣΥΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ...ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ!"

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ



Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Την έπαθαν οι Σκοπιανοί στο Σικάγο και τρέχουν και δε φτάνουν, αφού η Αμερική τους έκλεισε την πόρτα στα μούτρα με τις μαλθακίες τους που ήθελαν να τις προβάλουν μέσα από τη Σύνοδο Κορυφής του NATO. • Είναι τόσο μαλθάκες που έφτιαξαν γυμνά ελληνικά αγάλματα και στη συνέχεια τους έβαλαν βρακάκια για να κρύψουν τα αντίδια τους που οι ίδιοι κατασκεύασαν ... • Αν μπορούσα θα ήθελα να πλακώσω όλους αυτούς τους γελοίους στο ξύλο... • -Ελληνικό το θεωρείς αυτό Σκοπιανέ; Τσίμπα μια φάπα... • -Ελληνικό το θεωρείς κι αυτό Σκοπιανέ; • Πιάστα ρε... • Αρκετά μας έχουν ζαλίσει με τα ψέματά τους οι γελοίοι... • Άλλα δεν φταίνε αυτοί, φταίμε εμείς που από την αρχή δεν τους βάλαμε να καθίσουν στο γιογιό που να με πάρει και να με σηκώσει... • Άντε να τελειώνω αυτά που σας γράφω για να πάω να ξαπλώσω λιγουλάκι στον καναπέ, επειδή κουράστηκα το πρωί με τα διάφορα ραντεβού που είχα... • Δεν είμαι πλέον παιδάκι που δεν καταλάβαινα από κούραση... • Τώρα με το παραμικρό αρχίζω να κάνω αχ και βαχ... • Α, ρε πρόστυχα νιάτα... • Ευτυχώς που υπάρχουν και χειρότερα... • Ένας γέρος γείτονας με το που πέρδεται κουράζεται!!! • Αυτά προς το παρόν, να μαζεύετε πάντα αποδείξεις, να γελάτε όσο μπορείτε, να κάνετε οπωδήποτε μια εκκένωση την ημέρα, να τρώτε ψητά και βραστά και κυρίως να γελάτε για να πηγαίνουν κάτω τα φαρμάκια... • Το καλύτερο φάρμακο στη ζωή είναι το γέλιο φίλοι μου αγαπημένοι κι εγώ με τον δικό μου τρόπο προσπαθώ να σας το προσφέρω απλόχερα και δωρεάν που να με πάρει και να με σηκώσει... • Εγέρθητι, ρε... • Χα, χα, χα...

-Ο Παλμογράφος-

ΤΟ... ΑΛΛΟ ΦΛΑΣ!..



Διομήδης... Διομήδης... Διομήδης...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙ ΑΛΛΑ...



του Γιώργου Μάλλιου

Σημαντικές όσο και ουσιαστικές οι πρόσφατες παρεμβάσεις των δυο πρώην πρωθυπουργών κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Σημίτη, δύποτα μεταξύ άλλων αναφέρουν και τα εξής: Μητσοτάκης, "Αυτή τη φορά τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να πουν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Την πλήρη και σκληρή αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι επί τρεις δεκαετίες, με μια εξαύρεση, την περίοδο 90-93, που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, ζούσαμε πάνω από τις δυνάμεις μας, με δανεικά. Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος πρέπει να πει καθαρά στον ελληνικό λαό την αλήθεια και να μη τα ωρίχνει όλα στο Μνημόνιο και στους ξένους" • Σημίτης, "Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε ένα δρόμο που ορίζεται από φαντασίες και μύθους και μια πορεία που χαρακτηρίζει ο κριτικός ρεαλισμός. Η χώρα έφτασε στη σημερινή κατάσταση γιατί οι ηγεσίες της μετά το 2004 νόμιζαν ότι "ήξεραν καλύτερα". Πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφεύγουν κοινοτικούς κανόνες και αυτονόητες οικονομικές αρχές. Θεωρούσαν ότι λεφτά υπάρχουν για να εφαρμόσουν τις πελατειακές πολιτικές, να χορηγήσουν ανέμελα παροχές, να σπαταλήσουν πόρους για να κατατήσουν ή να διασφαλίσουν την εξουσία τους. Αντί να απασχολούμαστε με το ανύπαρκτο δίλημμα αν πρέπει ή όχι να εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη, θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στο κεντρικό πρόβλημα της χώρας, την αποφασιστική αντιμετώπιση της υστέρησής μας" • "Η



δημοσιογραφικό πολύπλευρο

της Δήμητρας Σκλαβιούνη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΠΕΣΟΥΝ"

Στη δύσκολη οικονομική εποχή που βιώνουμε είναι σχεδόν απίθανο να σκεφτόμαστε με την ασυδοσία των προηγούμενων χρόνων.

Είναι λογικό να είμαστε περισσότερο μετρημένοι με τις αγορές μας και βέβαια να αγοράζουμε τα απολύτως απαραίτητα.

Με τη λογική όμως αυτή δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά καθώς οι πωλήσεις στα περισσότερα καταστήματα έχουν πέσει κατακόρυφα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλείνουν πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα και κατ' επέκταση πολλοί άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά τους.

Η δλη κατάσταση, λοιπόν, δημιουργεί πολλά προβλήματα που πρέπει επιτέλους οι επιχειρηματίες να λάβουν υπόψη τους.

Ο κόσμος δεν έχει πλέον χρήματα για να ψωνίζει...

Το λογικό, λοιπόν, είναι να φέξουν τις τιμές τους για να μπορέσει και η αγορά να κινηθεί...

Είναι παράλογο να έχουμε τόσο χαμηλούς μισθούς και οι τιμές των προϊόντων να είναι εκτοξευόμενες στα ύψη...

Αν συνεχιστεί έτσι κατάσταση τότε η οικονομική ανάκαμψη θα αργήσει ακόμα περισσότερο...

Από τη στιγμή που όλοι μας βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση αυτό σημαίνει πως πρέπει όλοι να κάνουμε υποχωρήσεις και να προσπαθήσουμε να συμβάλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρα μας.

Αλλιώς αν οι τιμές δεν αλλάξουν και οι επιχειρηματίες δε βρουν τρόπους να αλλάξουν την κατάσταση στην οικονομική αγορά τότε δεν μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.

Ας σταματήσουμε τους παραλογισμούς κι ας δούμε την κατάσταση ως έχει!..

Ας μην συνεχίσουμε τα λάθη και ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε συλλογικά...